



MIDSOMMARFEST I HERTZÖGA 1963.

Att driva en förening tarvar ett visst kapital, även om antalet bokförda medlemmar inte är tresiffrigt. För att råda bot på underskott i kassan fick någon i vår lilla församling den lysande idén att anordna en fest. Lämplig dag föreslogs vara midsommarafton, byn var ju inte bortskämd med dylika begivenheter så detta bestämdes per omgående. Ansvariga var vi alla.

För att höja värdet på tillställningen föreslogs en fotbollsmatch mellan gubbar och tjejer. För att fylla lagen med högkvalitativa spelare släpptes djungeltrumman lös i byn. Gensvaret var över förväntan. Spänningen var på toppen då matchen kom i gång, mycket publik, jag tror att man gått man ur huse i byn och en hel del utombys som var nyfikna på vad vi hittat på kantade planen, hur matchen gick? Gubbarna förlorade givetvis och detta skylldes på domaren som hela tiden hade ett gott öga till det vackrare laget.

Kaffeserveringen var given, det bjöds på hembakat till, som mammor och grannar bistått med. Vi hade lyckats låna några luftgevär som användes i ett garage som för kvällen byggts om till skjutbana, även kast med liten boll mot mål ingick i begivenheterna.

Detta arrangemang fick chansen bara ett år vilket beklagades av de boende i byn.

Hur mycket det förstärkte kassan kommer jag inte ihåg men att det stärkte vår good will (osäker om alla visste vad det betydde dåför tiden) bland byborna är helt säkert, man hade något att prata om hela hösten.

Ovan beskrivna är hämtat ur minnet på Jan-Olov Edén.