

Lingonserie och skräll på Söderstadion

FOTBOLL: 50 år med Hertzöga Bollklubb

Det började med bandy på Ilandatjärn.

Nu fyller gulgröna Skåreklubben Hertzöga BK 50 år. Och kan se tillbaka på ett halvsekel som innehållit både lingonserie och elitfotboll.

– Det är ändå fantastiskt att se vilken utveckling klubben haft, säger Jan-Olov Edén, föreningens förste ordförande.

Publicerad: 2012-06-13 13:44 i NWT

Den minnesgode kan säkert erinra sig fotbollsplanen vid Härtsöga gamla skola, den stora röda byggnaden som syns från riksväg 61.

Det var där allt tog sin början.

– Jag var vaktmästare på skolan i min ungdom och höll dessutom i en del idrottsliga aktiviteter. Så småningom kom vi på att vi kanske skulle bilda en bollklubb och spela på riktigt, säger Jan-Olov Edén.

Vid 25 års ålder blev han Hertzöga Bollklubbs förste ordförande.

– Jag var äldst och var dessutom den ende som hade körkort. Vi fixade förresten fotbollsplanen själva. De som spelat där minns säkert det dike som gick tvärs över planen och som vi nödortfigt hade grävt igen, säger Jan-Olov och skrattar.

Skräll med stor magnitud

I år fyller Hertzöga BK 50 och är en större och mer livaktig förening än någonsin. Den traditionella HBK-dagen ingår i ett firande som egentligen pågår hela säsongen.

När NWT tittar till Ilanda idrottsplats kokar det av aktivitet. Minst fem matcher är i gång samtidigt, och i klubblokalen finns en utställning som illustrerar HBK:s 50 år.

Under ett halvsekel har medlemsantalet växt från ett enda fotbollslag till drygt 800 personer. I dag spelar herrlaget i division 4, men på 1990-talet nosade man på den inhemska fotbollens elitskikt.

Det största avtrycket i svensk fotboll sattes sensommaren 1992. Då besegrades Hammarby med 4–0 på Söderstadion i seriematch i näst högsta divisionen.

En skräll som nådde nationell magnitud.

– Något sådant hade jag inte ens kunnat drömma om när vi bildade klubben, säger Jan-Olov Edén leende.

Ilanda är viktigast

Hertzöga var Karlstads bästa lag under några år på 1990-talet, men fick lämna näst högsta serien 1997.

De sportsliga framgångarna har dock inte varit viktigast, om man frågar trojänare som Edén och gamle styrelseledamoten P-O Leandersson. Duon är helt ense om att Ilanda idrottsplats, i dag med splitter ny konstgräsplan, haft en avgörande roll för klubbens utveckling.

– Den tillkom i mitten av 1970-talet, när Skåre och Stodene var i full expansion. Nyinflyttade barnfamiljer sökte sig till föreningen, och idrottsplatsen blev en naturlig samlingspunkt. Och är så än i dag, säger Jan-Olov Edén.

Och fortsätter:

– Kul också att vi har kunnat jobba på i samma anda som vi hade vid starten. Kamratskapet har alltid varit centralt, liksom att alla ska få vara med.

Snackar man om Hertzöga BK får man heller inte glömma bort den kuriositet som sitter på staketet vid idrottsplatsen. Klubben har, enligt undertecknad, landets fränaste reklamskylt.

”Vi tror på Hertzöga BK – också!”, signerat Grava församling.



Mikael Adamsson NWT-sporten