

Nyckelår i HBK:s historia, sammanfattning av de tre faserna

År	Händelse	Konsekvens
1962	Föreningen bildas	Upptagningsområdet (Grava församling) har fått en förening som kommer att vara beredd att möta den stora befolkningstillströmningen som skulle bli verklighet de kommande decennierna
1976-1977	Ny anläggning på Ilanda står färdig och tas i bruk successivt, först B- sedan A-planen	Rationell träning och social samvaro kan erbjudas föreningens medlemmar, vars antal ökar i takt med inflyttningen. Närhet till idrottsplatsen ger föreningen bättre (säkrare för ungdomarna) förutsättningar att nå och engagera Gravaborna
1979	Flickor i seriespel	Hertzöga BK är nu en förening för hela familjen, herrar och damer, flickor och pojkar. Familjen hade att göra med en förening oavsett om det var deras pojkar eller flickor som spelade fotboll.
1985	Jan Svensson engageras av Hertzöga BK. Kanslist på deltid anställs	Grunden läggs för en effektiv och framgångsrik satsning på såväl topp som bredd
1987	Den funktionsuppdelade organisationen med operativt ansvar till sektionerna börjar fungera fullt ut	En ungdomspolicy börjar ta form och ungdomslagen skördar framgångar på distriktsnivå och i cupspel. Herrseniorerna börjar sin klättring mot elitstatus. (Som bäst en 3:e placering i div 1 Södra (efter matchen mot Häcken på Tingvalla 1996).
1999	Karlstadsalliansen med Carlstad United bildas	Hertzöga får möjlighet att avveckla sin elitsatsning på ett sansat och ekonomiskt försvarbart sätt. Det ekonomiska oket lyfts av och föreningen kan sedan dess fokusera på verksamhetsinnehåll
2000	Dampaviljongen står färdig	Flickor och pojkar kan nu utveckla sin fotbollskonst på lika villkor
2011	Konstgräsplan med alla dess faciliteter står färdig lagom till kvalspelet till division III (sen höst)	Nu behöver vi inte vara husvilla längre. Förutsättningarna för året-runt-träning finns nu på den egna hemmaarenan! Det är viktigt för klubbkänsla- och identitet.
2012	Kansli- och samvarolokaler får en ansiktslyftning och den yttre miljön får en uppfräschning inför jubileet.	Ilanda har blivit en arena mot att tidigare har varit en idrottsplats. Nu är vi beredda att möta framtiden!