



Damernas och flickornas historia i HBK

2012 befinner sig damlaget som så många år tidigare i division 3.

Men hur startade det hela? Här följer en tillbakablick, hur det sett ut genom åren.

Med **början 1972** drogs verksamheten så smått igång. Det officiella seriespelet inleddes dock inte förrän 1974. HBK debuterade då i division 5.

Då fanns ingen flickverksamhet, utan de som spelade fotboll gjorde det i damlaget.

1988 är första gången det finns nedtecknat att HBK har mer än ett flicklag. Därefter har verksamheten mångdubblats.

Idag (2012) finns två damlag och tolv flicklag i seriespel - hela vägen från de som är födda 1993 till 2000. Dessutom fotbollsskola för de allra yngsta, födda 2005.

En viktig händelse är när damsektionen blir en självständig del i föreningen.

Sektionen ska själv dra in pengar för att finansiera verksamheten och därför genomförs många aktiviteter för detta ändamål. Grunden är att många delar på arbetet, inte minst spelarna i damlaget.

Damstyrelsens ekonomiska idé är att aldrig köpa eller investera utan att först ha pengarna klara.

Exempel på inkomstkällor och aktiviteter (de flesta årligen återkommande) är:

- Mästarcupen - Utdelning av julklappar till Valmet/Metsos anställda
- LadyLunken - Utkörning av kalk och gödsel i Skåre - Wermlands Inlinelopp
- Butiksinventeringar - Reklambladsutdelning

Det är med andra ord ett fantastiskt jobb spelarna, tillsammans med föräldrar och styrelseledamöter, gör varje år bortsett från alla träningar och matcher.

Fyra spelare med Hertzöga BK som moderklubb nått ända upp till allsvenskan:

- Lisa Mellberg (Mallbacken och QBIK) - Maria Busk (QBIK)
- Therese Lückner (Mallbacken och QBIK) - Jenny Larsson (Mallbacken)

En rolig detalj, i damfotbollsperspektiv, är att två A-lagspelare i Hertzöga har mammor som har spelat i Allsvenskan (eller division 1, som det hette på den tiden), Lotta Linder (mamma till Stina) och Carola Brage-Melin (mamma till Emma)



1974

Första året som HBK finns representerat i seriespel. Division 5 Central heter serien och HBK kom sist med tabellraden: 14 1 1 12 5-73 3.

Visserligen blev det tre poäng, men fullpoängaren kom genom WO mot Deje. HBK:s första "riktiga" poäng i historien togs genom 1-1 mot Forshaga. En annan, mer

tveksam milstolpe, är att HBK åkte på den största smällen i värmländsk damfotboll, 0-18 mot Skoghall.



1975

Även andra året blev det en sistaplats. Ingen vinst, men två oavgjorda matcher.



1976

Tredje året i rad med en jumboplacering. Detta var dock året då den första riktiga segern kom, Slottsbron fick se sig besegrade av HBK. 2-1 skrevs siffrorna till och det var för övrigt endast andra gången på de tre första åren som HBK gjorde mer än ett mål i en match. Tabellraden detta år: 16 1 0 15 4-74 2.



1977-1980

Fyra år då föreningen saknade damlag. 1980 blev dock F-66 trea i sin flickserie och skulle sedan utgöra stommen i kommande A-lag.



1981

Nu börjar det hända saker. Försäsongsläger i Åsa, som tydligen. HBK tar hem segern i division 5, med bara en förlust. Tabellraden: 12 11 0 1 31-6 22.

Krönikören i boken "Värmländsk fotboll 1981" skriver bl.a. följande: "Ett mycket utvecklingsbart lag, som spelar en aggressiv fotboll". Han ger vidare beröm till Ia Hontwedt, Käbi Eriksson, Eva Karlsson och Annelie Jernstedt som HBK:s bästa spelare detta år.



1982

Laget kommer tvåa i division 4, på sämre målskillnad än seriesegrarna Nyedshov. Att det inte blev serieseger, kan i mycket tillskrivas det faktum att många av de tongivande HBK-spelarna kombinerade fotbollsspelet med bandy på toppnivå. Endast en förlust under säsongen, men det räckte ändå bara till en andraplats. Ett sommarläger i Åsa. Truppen bestod av ca 20 spelare. Redan nu kunde föreningen visa upp en framsynt damsektion, som drog igång HBK:s damcup. första året samlade den 23 deltagande lag och hemmalaget tog sig till kvartfinal där Emtarna blev för svåra. 1982 premiär för LadyLufsen (sedermera LadyLunken). Den första upplagan avgjordes i Skåre.



1983

Återigen träningsläger i Åsa och återigen en andra plats i serien på målskillnad. HBK uppflyttades dock efter att en vakans uppstått. Föreningen hade detta år tre flicklag i träning och sex spelare var uttagna till distriktslagens samlingar för spelare födda 1965, 1967 och 1968.

Tränare för damlaget var fotbollsprofilen och senare både Hertzöga- och Carlstad United-bossen: **Sterner Edhlund**.



1984

Premiär i damtrean med målsättning att försöka hänga kvar. Tyvärr lyckades det inte. Serien var för övrigt mycket jämn. Endast 12 poäng skiljde mellan första och sista lag. Sterner var tränare även detta år och drygt 100 träningstillfällen avverkades, liksom det traditionella lägret i Åsa. HBK hade för första gången fyra flicklag.

LadyLufsen flyttade, i samband med att Karlstad fyllde 400 år, in till de centrala delarna av staden.



1985

Det blev en tredjeplats i division 4. Final i Lilla DM och en semifinalplats i QBIK:s inomhuscup var annars säsongens höjdpunkter. 32 spelare användes i damlaget under säsongen (vilket är precis det antal vi använt 2005 och 2006). Mycket är sig likt!



1986

Stommen i damlaget bestod detta år av flickor födda 1970. Det blev en sjunde plats i division 4, något som ledarna var nöjda med, med tanke på det unga laget.

Medelålder var endast 16 år.

För första gången i föreningens historia blev det **seger i Lilla VM**. Stor matchhjälte i HBK blev Sofie Jernstedt, som avgjorde mot Grums i finalen.



1987

Återigen en sjundeplacering i division 4.



1988

Damlaget tog en fjärde plats i division 4. HBK har **fem flicklag** i seriespel.



1989

Damfotbollen provar en sammanslagning, ett slags tidigt Carlstad United.

Hertzöga bildar tillsammans med Råtorp och Flickornas BK föreningen Karlstad Dam FF. Det blir första året en femteplacering i division 4.

Hertzöga **vinner Lilla VM** för andra gången. Stor segerorganisatör är Jenny Larsson, som blir matchvinnare med sina fyra mål i finalen mot Deje. Jenny blir som de flesta vet sedermera mångårig allsvensk spelare (den första med Hertzöga som moderklubb) och återkommer 2005 till HBK:s damlag för spel i trean. Första året föreningen har **sex flicklag** i seriespel.



1990

Resultatuppgifter saknas. Damlagets verksamhet sker i KDFF:s regi.



1991

Uppgifter saknas. Damlagets verksamhet sker i KDFF:s regi. Första året **HBK har sju flicklag i seriespel.**



1992

Resultatuppgifter saknas. Damlagets verksamhet sker i KDFF:s regi. Premiärår för U-20 på damsidan. Första året med åtta ålderskullar i seriespel på flicksidan.



1993

Resultatuppgifter saknas. Damlagets verksamhet sker i KDFF:s regi.

Föreningen har för första gången **nio flicklag i seriespel**, från flickor födda 1977 ända till 1985.



1994

Året då damfotbollen återvände till HBK.

KDFF hade en tunn trupp, återväxten kom i själva verket endast från Hertzöga. Råtorp och Flickornas BK hade lagt ned sina damlag

Damfotbollen återfördes därför till föreningen, men fortfarande under namnet KDFF och slogs ihop med HBK:s lag U-20, med fortsatt spel i division 3.

Huvudtränare var Jan Tillman, med hjälp av Jim och Keith Öhman samt Åsa Thörner. Samtidigt provade HBK:s talangfulla flicklag -77/78 på seniorspel i division 4, vilket innebar en naturlig utvecklingsstege. I tillägg fanns också ett U-lag vilket gör att **det här är året då föreningen för första gången har tre damseniorlag i seriespel**. Det blev till slut en fjärdeplats och främsta Karlstadlag i division 3. Bäst i Karlstad, alltså!

Den stora bragden detta år var annars **DM-triumfen då hela Värmlands damfotbollselit fick se sig besegrade**. Bragdmatchen mot Skoghäll i finalen på Tingvalla är det ingen av de inblandade som glömmet. Seger med 1-0 efter en nervpärs utan dess like. Matchhjälte med "en lång tå", som pressen uttryckte det, blev Carina Boqvist.



1995

Damlaget, fortfarande under namnet Karlstad Dam FF, tog en femte plats i division 3. Det är en generationsväxling på gång, då flera spelare står inför flytt till annan ort efter avslutad utbildning på universitetet (dåvarande högskolan). Ett antal kommer också att "pensioneras". Två läger avverkades, ett i Örebro på försäsongen och ett i Mangskog under sommaren.



1996

Två seniorlag anmäldes till seriespel. Ett till division 3, under KDFF:s flagg och ett till division 4, i HBK:s färger.

Det stod snart klart att det spelarna inte stod för vad de svarat i enkätundersökningen innan säsongen och spelarbristen blev allt mer akut. Ett beslut togs att inför höstsäsongen dra ur division 3-laget från seriespelet och koncentrera alla resurser på div. 4-laget. Det visade sig vara ett klokt beslut. En höst med endast en förlust gjorde att laget tog en femteplats i damfyran. Medelåldern var dock mycket låg och därför såg framtiden mycket ljus ut.

Det här var också året då HBK:s damsektion på allvar började organisera sig. Under Ulf Bergwalls ledning utvecklades den till en självständig sektion i föreningen, med en tydlig organisationsplan. Vi har Ulf att tacka för mycket i utvecklingen av den nuvarande damsektionen.



1997

Serieseger i division 4 för A-laget (89-7 i målskillnad).

Serieseger i division 5 för U-laget (74-12 i målskillnad).

Stommen i damfyran har bestått av tjejer födda 1982, som mest deltog åtta stycken i samma match. Det visar på vilket överflöd av talang det fanns i det laget. De var alltså 14-15 år vid det tillfället. Två av dem: Lisa Mellberg och Emma Stefanson, blev också uttagna till All Star Team-matcherna vid Halmstadlägret. **Lisa gick senare vidare till flicklandslagssamlingar och spel i Allsvenskan.**

Framgångarna och utvecklingen hos de unga spelarna var sensationell, men ställde också till problem. Finalen i DM och serieavslutningen i fyran kolliderade.

Sex av tjejerna dubblade ändå. Resultaten? **Seger med 12-0 i finalen i Landshövdingens Kanna i Klässbol** klockan 11.00 och seger med 14-0 i sista seriematchen på Ilanda klockan 15.00

Medelåldern i damlaget låg på 17 år, varför framtiden ser lovande ut.

Premiärår för Mästarcupen. En turnering efter en idé signerad Ulf Bergwall. DM-mästarna från Sveriges distrikt bjöds till Karlstad för att kämpa om titeln "Bäst i Sverige". Det blev succé redan första året.



1998

I Mästarcupen överraskade HBK:s F-83/84 stort och tog en meriterande tredjeplats. I laget deltog ytterligare en som senare blivit **allsvensk spelare, Therese Lückner.**

En stor framgång noterades även när **HBK-tjejerna tog hem guld i Junior-DM.**

Det här året började ännu ett av damsektionens projekt ta form. Initiativtagare var Ulf Bergwall. Vi hade fått bygglov och kunde sätta spaden i marken för klubbhusbygget. En dröm var på väg att förverkligas. En byggnad med tre omklädningsrum, duschar, klubbstuga, kanslidel, förråd och tvättstuga. Allt detta för damerna och flickorna.



1999

De två seniorlagen nådde de inför säsongen uppsatta målen. Div. 3-laget slutade efter en stark höstsäsong på sjätte plats och div. 5-laget vann ohotade sin serie. Detta var tredje och sista året för Per Csongradi som damlagstränare.

Säsongens höjdpunkt var lägret i Holland under påsklovet. En hel vecka på gröna gräsplaner, två matcher och sightseeing i Amsterdam var några av upplevelserna.

Juniorerna till final i DM igen. Fjolårets seger kunde inte upprepas, men ett silver är också riktigt bra.



2000

Året slutade med en sjätteplats i div. 3 och en tredjeplats i div. 5. Kenneth Bäckström tränade damlaget och årets försäsongsläger hölls i Gammelbyn, norr om Torsby.

Lagom till höstsäsongen invigdes äntligen den nya klubbstugan. Hur mycket den skulle komma att betyda visste vi inte då, men så här, att antal år senare, märker vi vad den inneburit för verksamheten och gemenskapen.



2001

Endast ett seniorlag i seriespel, vilket med facit i hand kanske var ett för litet. En åttondeplats blev det i division tre, med nye tränaren, Astor Karlsson, vid rodret. Försäsongen ersattes med ett sommarläger i Strömstad.

LadyLunken jubilerade med 20:e upplagan.



2002

Anders Andersson tar över damlaget. Läger i Båstad tillsammans med äldsta flicklaget, F-87/88.

Det blev åter en åttonde plats i division tre, men efter säsongens slut togs ändå beslutet att vi **självmant skulle ta steget ner i fyran**, för att få en nystart. Det finns mycket talang i de äldre flicklagen och de behöver få chansen att spela på rätt nivå.

Ett nytt arrangemang: Wermlands Inlinelopp, där damsektionen var medarrangör.



2003

Om förra året präglades av spelarbrist och bristande motivation, så blev 2003 ett stort steg i rätt riktning. Hela 87/88-truppen flyttades upp i damlaget och tillsammans med -86:orna blev det en stor och stark grupp.

En helt ny plan med gemensamma aktiviteter utanför fotbollen bidrog till att göra detta till ett mycket positivt år. Under våren var vi åter i Gammelbyn på läger.

I maj reste damspelare och flickledare till Råsunda och EM-kvalmatch mellan Sverige och Italien.

Resultatmässigt blev det en tredjeplats i division 4.

Precis lagom, eftersom vi med vår unga trupp ville vänta ytterligare ett år med att steget upp i trean.



2004

Peter Wennberg ny tränare efter Anders. Vi hade detta år inget äldsta flicklag, men fick istället ett tillskott av träningsvilliga tjejer från QBIK:s division 5-lag.

De tjejerna tillsammans med Peters engagemang höjde intresset för damlaget.

Redan i april kom första framgången i och med segern i IFK Skoghalls gruscup.

Målet att gå upp i trean såg ut att gå i stöpet då vi hamnade på andra plats i tabellen. En liten besvikelse då spelet säkert skulle räcka till i högre divisioner. Vi slog bl.a. serie-segrarna Rännberg med 6-2 och 2-0, men slarvade bort serie-segern mot andra lag. I december kom ändå beskedet: Vi fick trots allt en plats i division 3!!!

I år var spelarna och flickledarna till Uddevalla för att se landskampen mellan Sverige och Norge.

Juniortjejerna var i final i DM, där de tog silvret efter en mycket jämn kamp mot Skoghall. Matchen avgjordes i förlängning med slutresultat 1-2.

På initiativ av Peter har **talangutveckling för HBK:s flickor 13-15 år** inletts och dessa träningar är en fröjd att skåda.



2005

Comeback i trean för damlaget och de visade verkligen att platsen var välförtjänt. En fjärdeplats direkt tangerade det bästa resultatet någonsin. Tjejerna har fortsatt sin utveckling under Peters ledning och placeringen är i högsta grad välförtjänt. Roligt var att Jenny Larssons återkomst till HBK, efter många års allsvenskt spel i Mallbacken. En inspirationskälla för våra unga tjejer.

Årets läger förblev en hemlighet ända till avresedagen. Samling vid Ilanda IP med cyklar var det enda tjejerna visste. Väl där fick de kartor med etappmål, som till slut ledde fram till en campingplats vid Fryken, boende i militärtält väntade samt en massa aktiviteter. Ett mycket lyckat läger!

LadyLunken jubilerade, 25:e upplagan och loppet hittade hem till Skåre igen.

Flickverksamhetens expansion har gjort att **klubbstugan inte riktigt räcker till**. Det blir många gånger för trångt, så därför har det börjat planeras för en utbyggnad med ytterligare två omklädningsrum. Ett nytt stort förråd har tillkommit och står på plats intill den befintliga klubblokalen.



2006

Peter Wennberg har gått vidare med nya utmaningar i form av allsvenska Mallbacken och har ersatts av Mikael Persson i rollen som damlagets tränare.

Mikael har fortsatt utveckla spelarmaterialet och en slutlig tredjeplats i division 3, innebar **"All Time High" för HBK:s damfotboll**.

Seger i Kilas inomhusturnering i Säffle, var höjdpunkten under försäsongen. Det blev också silver i C-slutspelet i QBIK:s elitturnering i på Sundsta.

En rolig sak under vintern var att en av damlagets spelare fick "Svenska Idrottsledarpriset 2005" i klassen "Årets unga domare". Välförtjänt pristagare blev vår egen **Elin Nordström**. Priset tilldelas en domare under 20 år, som är en god representant för den unga domarkåren. **Grattis Elin!**

Lägret förlades till Varberg, med shopping i Ullared som avslutning.

Mästarcupen jubilerade med tionde upplagen.

LadyLunken gick återigen "på hemmaplan" i Skåre.

Första spadtaget tas till utbyggnaden av klubbstugan, med två nya omklädningsrum, duschar och ny tvättstuga.



2007

Micke Perssons andra tränarår inleddes med QBIK:s inomhuscup. Precis som året innan blev det final i C-slutspelet, med en silverplats som resultat.

Försäsongsläger i Stockholm, med boende i Pliktverkets lokaler och aktiviteter som gokart och Allsvensk fotboll.

Seriespelet bjöd på två ansikten. En ganska svag vår byttes mot en mycket stark höst. Sammantaget räckte det till en slutlig femteplats, endast fyra poäng från andraplatsen.

Mästarcupen avgjordes för elfte gången och veckan efter midsommar var det dags att stå som värdar för damlandskampen på Tingvalla IP.

LadyLunken tog paus detta år. **Utbyggnaden av klubbstugan** är i det närmaste klar. Ytterligare två fräscha omklädningsrum och ny tvättstuga står färdiga att tas i bruk, lagom till säsongen 2008.



2008

Örebroaren Peter Götell ersatte Mikael Persson som ny huvudtränare för damlaget.

Under vintern deltog vi för första gången på några år i Hallvärmländskan och hamnade på tredje plats i gruppspelet.

Vi deltog också i Ämterviks konstgräscup i Sunne, där silvret bärgades efter en rad fina matcher.

Försäsongsläger i Falkenberg, där vi bodde furstligt i välutrustade stugor och tränade på kanonfina gräsplaner.

Damtrea utökades till tolv lag och det var en rekordjämna serie. Hertzöga slutade på nionde plats, men var bara tre poäng från ett tangerad femteplatsen från året innan.

Damlaget drog på sig hela tolv varningar, något som faktiskt kan vara rekord.

Stockholmklubben Boo tog hem Mästarcupens tolfte upplaga. Speciellt intressant eftersom de tränades av gamle HBK-bekantingen Peter Wennberg.



2009

Nya tränare har rekryterats. Och rutinerade sådana. HBK:s gamle skyttekung Patrik "Viggen" Vikström som huvudtränare och Martin Bengtsson som assisterande.

Under vintern deltog vi åter i Hallvärmländskan. Seger i det inledande gruppspelet och därefter också i slutspelsgruppen. Förlust i semi, mot slutsegrarna Rävåsen, men det blev en bronsplats!

Försäsongsläger på hemmaplan med bl.a. afrikansk dans, chokladprovning m.m. Det blev även en lägerdag med bl.a. kanotrace mellan Forshaga och Karlstad

Också detta år var damtrean jämn. Långt in på hösten var ett antal lag inblandade i nedflyttningsstriden. Även HBK kände ett tag flåset, men gjorde en mycket stark höst och slutade sexa i tabellen.

Hertzögatjejerna är JDM-mästare!

Efter en rafflande finalkamp mot det meriterade QBIK, fick de gulgröna posera med segerbucklan. 2-2 vid full tid följdes av straffavgörande, där HBK var starkast.

På fotbollförbundet årliga gala blev två HBK-profiler uppmärksammade.

Annie Linder utnämndes till årets bästa mittfältare och Tom Erlandsson mottog pris som årets eldsjäl. Grattis till båda!

Vi fick också en **landslagsspelare! Emmie Johansson** debuterade i F94-landslaget, men inte nog med det. Hon fick också spela EM-kval för F93 under hösten. Stort!



2010

Patrik och Martin gör sitt andra tränarår tillsammans och vilken säsong det blev!

Det slutade med "**All time high**"! **En andraplats i division 3**, var den bästa placeringen i HBK dams historia.

Speciellt hösten var mycket stark, endast en förlust och länge med i kampen om uppflyttning till division 2.

Säsongen inleddes med två inomhuscuper, som resulterade i en fjärdeplats i Kil och seger i B-slutspelet i Skoghall. Klart godkänt i en spelform vi inte tränar på.

Försäsongslägre gick till Holland. Sex härliga dagar med bra träning, boende på det fina Hunzepark och en trevlig utflykt till Amsterdam. Kanske var det här grunden lades till succéresultatet?

Under höstens stora fotbollsgala blev **Hertzögas målvakt, Emma Johansson**, utsedd till bästa målvakt i Värmland (div. 3-5). **Jättegrattis!**

Hertzöga BK tränar på...