



## **HERTZÖGAVALLEN KOMMER TILL 1966.**

Efter att under de första tre åren tränat på skolans idrottsplan, som mätte ca 50 x 30 meter och som lyckades med konststycket att luta åt alla håll, föddes önskemålet att få en egen hemmaarena och slippa färden till Regementets fotbollsplan. Men, man får inte glömma, att det var här på denna ojämna gräsplätt, som då så ambitiöst kallades, fotbollsplanen i Hertzöga, det hela startades och vi i dag 50 år senare ser resultatet av.

För att finansiera projektet ansökte vi hos Grava kommun om ett blygsamt ekonomiskt bidrag, detta tillstyrktes, kanske lite beroende på att föreningens ordförande hade en far som tillhörde den kommunala hierarkin. Kontakten med en välvillig granne, Ragnar Eriksson, som ägde marken intill "gräsplätten" gav oss tillstånd att "låna" erforderlig mark för planerad utbyggnad. Vi hade flera välvilliga grannar, Sven Haglund, var en av dessa och med hjälp av hans traktor plöjdes, harvades och jämnades ytan och ett befintligt dike dränerades och lades igen. Laget hjälptes åt med finjustering och sådd. Resultatet blev en fullstor plan, men tyvärr inte riktigt i våg, den lutade åt söder och diket vi fyllt "satte" sig och en svacka som sträckte sig i planens längdriktning dök upp, förlåt, ner menar jag. Detta faktum var naturligtvis till förfång för gästande lag men våra grabbar vande sig och i vissa fall kunde de mest tekniska utnyttja detta till vår fördel.

Även om planen besvors av hitresta lag var vi om inte stolta så väldigt nöjda med resultatet och att vi hade gjort något bestående tillsammans. När jag så här 47 år efteråt analyserar så dyker en tanke upp, var det under detta gemensamma arbete med iordningställande av planen vi svetsades samman, att det var detta första bygge som danade andan i vår förening, just sammanhållning, kamratskap och fokus på ett gemensamt mål?

Detta har Jan-Olov Edén tagit ur minnet den 14/5 2012